

אגרת מנהלת

חודש פברואר 2019 / שבת – אדר תשע"ט

מורה אחת אמרה לי פעם שיש ארבע מילים שמאפיינות לדעתה את התקופה הזו: "אני", "כאן", "עכשיו" ו"הכל". טו בשבט שחל השבוע, יוצא נגד ארבע המילים האלה. את חג האילנות לא חוגגים באביב, אלא בחורף: לא בזמן שהכול פורח ובשל, אלא בזמן שבו עוד לא רואים את התוצאות. אנחנו לא מקבלים את הכול כאן ועכשיו, אלא ממתנים. כרגע צריך רק לשתול, להשקות, להשקיע, להאמין, לקוות. ההתבוננות הזו בטבע מזכירה לנו תהליכים איטיים ונסתרים, שדברים מתפתחים מיתחת לפני השטח, שאנחנו לא רואים הכל באופן מידי ולכן צריך להמשיך לטפח ולהתאזר בסבלנות. זה לא העניין בחינוך ילדים. בדור שאנו מצפים בקוצר רוח לראות שני "וי" כחול, אנחנו מקבלים פעם בשנה תזכורת למזכרים הכי חשובים: אורך רוח, עמל מתמשך, השקעה, מסירות, בכל אלה מביאים בסוף תוצאות ופירות.

הורים ותלמידים יקרים!

בסיומה של המחצית הראשונה, בחרתי לפתוח עם דבריה של העיתונאית סיוון רהב מאיר שהטיבה לתאר את מלאכת החינוך. בשבוע שעבר קיבלו הילדים תעודות, התעודות שינו צורתן וכן נוספו הליכות, התנהגות, לקיחת אחריות, תרבות שיה, ויחס לזולת. התעודות משקפות את הקשר שבין ההישגים שלהם לבין ההשקעה, המאמצים וההתמדה. חשוב שתבחנו ביחד את התעודה, זהו את ההצלחות שלהם, שאבו מהן כוחות להמשך. אתרו באומץ את שיש לשפר ומצאו ביחד את הדרך לעשות זאת. זכרו, שלא תמיד רואים את כל התוצאות, כאן ועכשיו.


במחצית שחלפה שמנו דגש על שיפור האקלים בין כל באי בית הספר, תלמידים, מורים והורים. פעלנו במרץ לקידום ההישגים הלימודיים, העמקת החינוך לערכים, למעורבות חברתית ולקידום אורח חיים בריא. במהלך חודש פברואר נצוין את שבוע הבטיחות ברשת, תלמידי כיתות ד-ו יצפו בהצגות שעניין שימוש זהיר ברשת, שכבת ד' תצפה בהצגה-"חברים ברשת", שכבות ה-ו יצפו בהצגה "אין מצב שמפנים את הגב". בתום ההצגה יתקיים דיון בין התלמידים לבין השחקנית. כמו כן הנושא יילמד בכל הכיתות, נערוך תערוכה שבה יוצגו כרזות שישקפו את המסקנות והמסרים של תהליך הלמידה. בהמשך תתקיים הרצאה למורים ולהורים בנושא "סמכות הורית ברשת ותקשורת בין הורים לילדים". החודש נקיים מפגש הנהגת הורים, בו אציג בפני הנהגת ההורים את העשייה הענפה שהתקיימה במהלך המחצית ונקיים שיה בו נסכם ביחד את המחצית הראשונה מנקודת ראותכם, ההורים.

הורים יקרים, זקוקים לעזרתכם בשמירה על נהלים ולקיחת אחריות:

הקפידו שילדכם יגיעו בזמן לבית הספר, כל איחור מקשה על התלמיד המאחר להיכנס לעניינים ומפריע ללמידה של כל הכיתה. מבקשת להקפיד על הגעה בתלבושת אחידה, להקפיד להביא את הצווד הדרוש ללמידה. מרגע כניסתם של הילדים לשטח בית הספר, פלאפונים על "השתק", בתוך התיקים.

ברוח ערך החודש, אסיים בדבריו של הסופר המוערך ועטור הפרסים עמוס שהלך לעולמו בחודש שעבר "אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס, יש לו כפית, לכל אחד יש כפית". בואו כולנו ניקח אחריות על הלמידה של ילדינו.

מבקשת להודות לכל צוות המורים והעובדים המסור על מחצית שנה נפלאה, תודה לכם הורים יקרים על הליכה משותפת, תודה על שהפכתם את ההתמקמות שלי לקלה ונעימה יותר. מאחלת לכולנו הצלחה במחצית הבאה.

מכל ה- 

ענת דניאל

מנהלת בית הספר

